



## Rainbow vliegt naar Ethiopië

**Roekoe! Weten jullie wie ik ben? Ik ben Rainbow de duif. Ik vlieg de hele wereld over en als ik terugkom in Nederland, vertel ik jullie verhalen over de bijzondere kinderen die ik heb ontmoet.**

Vandaag vertel ik jullie over Eliud. Ik heb Eliud ontmoet in Ethiopië, een land in Afrika. Eliud is een herdersjongen. Iedere dag gaat hij met de kudde geiten van zijn vader op zoek naar gras en water. Weet je hoe ik Eliud ontmoette? Ik vloog over Ethiopië en het was daar heel erg warm en droog. Ik was moe en had dorst. Ken je dat, dat je snavel droog aanvoelt van de dorst? Mijn vleugels wilden niet meer, ze gingen steeds langzamer fladderen. Ik was bang dat ik niet verder zou kunnen vliegen als ik niet snel een beekje of meertje tegenkwam om water te drinken. En toen... klingelingeling... klingelingeling... ik hoorde belletjes. Ik keek waar dat geluid vandaan kwam en zag daar beneden een kudde geiten. En een herdersjongen. Die zou vast wel weten waar ik water zou kunnen vinden.

Ik vloog naar beneden, ging op de rug van een van de geiten zitten en vroeg aan de jongen: "Hallo, ik ben Rainbow. Ik heb heel veel dorst, weet jij of hier water in de buurt is?" De jongen zei: "Hoi Rainbow, ik ben Eliud. Ik heb niet zulk goed nieuws voor je. Er is hier bijna geen water. Het heeft al heel lang niet geregend in Ethiopië. Alle rivieren en meren zijn opgedroogd. Onze geiten kunnen niet meer drinken, en we kunnen geen groente verbouwen omdat er geen regen valt." Ik liet m'n kopje hangen. Geen water. Nog meer dorst. Ik werd er verdrietig van. "Gelukkig heb ik ook goed nieuws," zei Eliud lachend. "Ik ben met mijn kudde op weg naar een wateropslagplaats. Die is gemaakt door mensen van de kerk. Het is een hele grote tank in de grond, waar heel veel water in kan. Als het regent, loopt het regenwater in die grote tank. En als het een hele tijd niet regent, kunnen we uit die tank water halen." "Dat is goed nieuws!" riep ik blij.

Eliud vertelde snel verder: "De mensen van de kerk doen nog veel meer. Ze leren ons ook welke groenten kunnen groeien met weinig water. En ze helpen ons met grote zakken maïs en rijst als al ons eten op is." Ik keek steeds vrolijker. Eliud zei: "Wil je die watertank zien? Dan kun je ook wel wat water drinken. Blijf maar lekker op de rug van dat geitje zitten, want we moeten nog wel een uurtje lopen." Na een uurtje hobbelen kwamen we bij de watertank aan. Eliud pakte een emmer en vulde die. "Hier, drink maar." Ik kon niet wachten en nam meteen een paar flinke slokken. Het water spatte alle kanten op. "Voorzichtig," riep Eliud, "niet morsen! We weten niet wanneer het weer gaat regenen. Tot die tijd is dit water het enige water dat we hebben, dus we gaan er erg zuinig mee om." Natuurlijk, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ik nam rustig nog een paar slokjes, wat was dat lekker! Ik was blij dat ik Eliud had ontmoet!

### Gesprekje

- Wat vinden jullie van dit verhaal? Wat valt je op?
- Stel je eens voor dat er in Nederland een dag lang geen water uit de kraan zou komen. Wat zou je dan allemaal niet kunnen doen?
- Eliud moet zuinig doen met water. Doe jij ook zuinig met water? Zo ja, hoe doe je dat?
- Wat kunnen wij doen om Eliud te helpen?

Zie ook volgende pagina





## **Doe-idee**

Houd (buiten) een watermarathon. Deel de kinderen op in teams, waarbij elk team twee emmers heeft. De ene emmer komt aan de ene kant van het speelveld te staan, de andere zet je vol water aan de andere kant. Geef de kinderen een plastic bekertje. Om en om klemmen de kinderen het bekertje tussen hun tanden. Ze moeten zonder hun handen te gebruiken het bekertje vullen bij de volle emmer en leeggieten in de lege emmer, natuurlijk zonder zo min mogelijk te morsen. Het team dat de lege emmer na bijvoorbeeld vijf minuten het meest heeft gevuld, wint het spel. Gebruik het water na dit spel om plantjes water te geven of de afwas te doen, zodat je het water niet verspilt.